

Gunilla Lidén, Jobbar med kommunikation och strategi, Skogsinitiativet, Föreningen Skogen

Ålder: 32 år, Bor i Stockholm

Valet att bli jägmästare var inte självklart. Jag hade ingen tydlig bild av framtiden och inte som visa en utstakad väg med ett tydligt uppsatt mål. Jag var intresserad av naturvetenskap och speciellt kemi och biologi. På grund av min beslutsångest sökte jag universitetsutbildning både i Norge och Sverige. Norge ligger nära när man, som jag, är uppvuxen i Värmland. Jag blev antagen till två utbildningar, Skogsvetare i Uppsala och Civilingenjör i biokemi i Norge. Valet var långt ifrån självklart men tillslut föll det på Skogis. Jag tror det faktum att jag hellre ville bo i Uppsala tillslut blev avgörande. Om jag valt kemi hade min vardag sett mycket annorlunda ut, men det är inte alls otroligt att karriären varit internationellt inriktad. Nyfikenheten för andra länder och kulturer har alltid varit stor.

Planering: Under universitetstiden växte sig intresset för internationella frågor allt starkare. Jag kan inte påstå att det var någon speciell lärare som inspirerade mig, snarare en nyfikenhet och drivkraft. Jag upplevde utbildningen mycket traditionellt och i princip helt inriktad på det svenska skogsbruket. Jag sökte mig därför själv ut. Totalt blev det ett utbytesår i Kanada, Minor Field Study (MFS) i Laos, examensarbete i Guatemala och två månaders praktik sista terminen på IKEA i Ryssland. Alla dessa små inblickar väckte mitt intresse ännu mera, men tyvärr upptäckte jag lite för sent vilka ämnen jag borde ha kompletterat min utbildning med. Såsom språk till exempel.

Slump och lite tur: Mitt första jobb höll på att bli internationellt, men sprack i sista stund då konsultföretaget inte vann upphandlingen. Istället blev jag virkesköpare hemma i Värmland. Med facit i hand var det förmodligen ganska nyttigt att kastas ut i det svenska skogsbruket för att få ovärderlig praktisk erfarenhet. I Värmland blev jag kvar, efter tiden som virkesköpare hämnade jag på LRF Konsult. Men drömmen om att jobba internationellt levde vidare och rätt som det var dök drömtjänsten upp som bilateral biträdande expert (BBE) i Agroforestry i Nicaragua. Jag ångrade djupt att jag inte tagit tag i att plugga spanska. Trots min nästan obefintliga spanska, som givetvis var ett krav, sökte jag. Jag genomgick ett förnedrande språktest, men lyckades till trots få tjänsten och 9 veckors intensivutbildning i spanska. Jag är relativt övertygad om att mina internationella erfarenheter under studietiden var 100% avgörande.

Val: Efter ett och ett halvt år i Nicaragua blev jag erbjuden ett 4-månaders jobb i Chile av ett konsultföretag. Erbjudandet var lockande och hade säkert kunnat leda till andra framtida jobb, men intresset för den pågående tjänsten i Nicaragua var för stort och eftersom jag hade möjlighet valde jag att förlänga den ett ytterligare år och tacka nej till tjänsten i Chile.

Vad har varit svårt: Det har inte varit svårt än, men jag kan tänka mig att valen blir svårare när man skaffar familj. En internationell karriär kräver en intresserad familj om man inte enbart har ett intresse att jobba med dessa frågor från Sverige.

Vad har varit mest positivt: Att jag kunde lära mig spanska i arbetet ser jag som ett enormt privilegium. Spanska ligger mig numera varmt om hjärtat. I Nicaragua jobbade jag praktiskt i fält med människor, vilket är en helt oförglömlig och ovärderlig erfarenhet som är få förunnat. Samtidigt fick jag inblick i viktiga flaskhalsar i utvecklingsarbete. Det är helt andra utmaningar än när man jobbar med skog i Sverige.

Vad skulle jag ändra på: Med facit i hand hade jag valt ett annat kursupplägg. Fördjupat mig i ett traditionellt huvudämne och breddat min utbildning med otraditionella kurser såsom språk och samhällskunskap.

Tips på vägen: Om man är intresserad av en internationell karriär redan under studietiden är mitt bästa råd att våga ta ut svängarna. Det gäller förresten även arbetslivet. Man ångrar sällan det man gör, men det man inte gjorde. Åk iväg och skaffa dig erfarenhet. Erfarenheter som gör att du sticker ut kan vara det som avgör att du får framtida jobb.